

Gebeden voor de Vredesweek

Drempelgebed

Eeuwige God,

zie ons hier,
samen gekomen
in Uw Huis
om Uw aanwezigheid
te mogen ervaren
in de liederen die wij zingen
in de woorden die klinken
in de gebeden die opstijgen
in de stilte in deze ruimte en
in ons hart

Wees aanwezig
bidden wij U,
verbind U opnieuw met ons
als bondgenoten
op de weg van Uw Vrede

Spreek ons aan
in de bezielende kracht
van Uw Geest

Breng ons in beweging
naar onze naasten,
over alle grenzen heen

Moge het zo zijn

Gebed bij de opening van de Schrift

God van Vrede,

naar Vrede verlangen wij
naar Vrede zoeken wij
naar Vrede tasten wij

Open ons hart
onze ogen
onze oren
nu wij Uw Woord openen

Dat altijd zo
weerbarstige Woord
dat ons telkens weer
wil wakker schudden
en wil meenemen
in Uw Visioen
van een wereld
waar ieder mens
in Vrede mag leven

Wek Uw Verlangen in ons
Adem op in Uw Geest

Vernieuw Uw Verbond

Spreek ons aan
Maak ons onrustig
Doe ons opstaan

Maak ons tot grensgangers
als Jakob
die in engelen
uw aanwezigheid mocht ervaren
en grenzen durfde te verleggen

En als Jezus
die over en dwars door alle
grenzen heen
mensen wist aan te spreken
op hun mens-zijn
in taal die verbindt
in woorden die troosten
in gebaren die kracht geven

Goede God,
neem ons zo mee in Uw Woord

Moge het zo zijn

Voorbeden

God van Vrede,

Wij weten van
onrecht en haat
uitbuiting en verkrachting
aanslagen en oorlogen
honger en armoede
ziekte en dood

Waar blijft dan Uw Rijk
van Vrede als zoveel mensen
leven in angst en onzekerheid
als zoveel mensen
geen hoop meer ervaren
op een goed leven in vrede
als uw Schepping zucht
onder uitbuiting?

Daarom bidden wij:
Laat uw mensen niet los
Ga met ons mee
op onze levensweg
als Reisgenoot
die grenzen doorbreekt

God van Liefde,

Geef vrede
aan al die mensen
die hun land moeten ontvluchten

vanwege onmenselijk geweld,
honger, armoede of natuurrampen
en steeds opnieuw oplopen
tegen grenzen
- ook de onze -
alsof dit niet Uw wereld is:
geschapen zonder grenzen

Laat ons daarom
- letterlijk en figuurlijk –
over grenzen heen
in alle verscheidenheid
het beeld voor ogen houden
van een veelkleurige,
bewoonbare aarde
waar plaats is voor alle volken
omdat wij allen Uw mensen zijn
die U kunnen herkennen
in het gezicht
van onze naaste

Daarom bidden wij:
Laat uw mensen niet los ...

Goede God,

Geef vrede
aan al uw mensen
die in onze samenleving
niet mee kunnen komen
door armoede of eenzaamheid
door werkdruk of ziekte

Laat ons mensen zijn
om hen heen
als bondgenoten
en stemversterkers
van Uw Stem
voor een menswaardig bestaan
voor allen
en leer ons telkens opnieuw
oog en oor te hebben
voor wat mensen kleineert

Wees ook met uw mensen
In onze kring en daarbuiten
als ziekte of dood hen treft
Wees ook hun geliefden nabij
en laat ons hen nabij zijn

Daarom bidden wij:
Laat uw mensen niet los...

Goede God,

laat Uw Geest van Vrede waaien
tot in de verste uithoeken
van deze aarde

Beziel uw mensen
steeds opnieuw
om grenzen over te steken
grenzen te verleggen
grenzen te laten vervagen

Maak ruimte in ons hart
en ruimte in deze wereld
Dat vrede en recht
liefde en trouw
ons gedeeld verlangen mag zijn

Daarom bidden wij:
Laat ons niet los
Ga met ons mee
op onze levensweg
als Reisgenoot
die grenzen doorbreekt

Moge het zo zijn

Slotgebed

God van Vrede,

dat wij
als reisgenoten onderweg
naar het Land van Belofte
ons met U
en al die andere reisgenoten
verbonden mogen weten
in Uw grenzeloze Verlangen
naar Vrede

dat wij
als reisgenoten onderweg
naar het Rijk van Vrede
ons door alles heen
verbonden mogen weten
met al uw mensen
in Uw grenzeloze Bewogenheid
voor ieder mens

dat wij
als reisgenoten onderweg
naar het Messiaanse Rijk
er telkens opnieuw
durven zijn
voor elkaar
en ons verbonden mogen weten
met ieder
en alles wat ademt
op Uw lieve aarde

zo bidden wij
in Vredesnaam

Moge het zo zijn

Zegenbede

Op de weg van Vrede
mogen wij gaan

aangeraakt,
bemoedigd en
geïnspireerd
door het Woord van Vrede

Op de weg van Vrede
mogen wij gaan
om in het spoor
van Jezus Messias
over grenzen heen
te zoeken naar
wat ons mensen verbindt

Op die weg van Vrede
mogen wij gaan
als gezegende mensen
aan elkaar verbonden
om de ander
tot zegen te zijn

Zegene ons daartoe
de Eeuwige,
God van alle mensen,
in wie wij elkaar mogen zegenen
over alle grenzen heen:

Moge de Eeuwige ons zegenen,
behoeden en verbinden
moge de Eeuwige het Licht van zijn
gelaat over ons laten schijnen
en ons haar Liefde geven

moge de Eeuwige zo altijd bij ons zijn
en ons met Vrede omgeven
(in de naam van de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest)

Moge het zo zijn

Recitatie uit Zuid-Soedan

In Zuid-Soedan woont emeritus bisschop Paride Taban. Een oude bekende van PAX. Hij werkt al zijn hele leven aan vrede en kreeg vorig jaar de Four Freedoms Award voor zijn inspanningen op het gebied van de vrijheid van religie.

Elke dag reciteert hij deze 28 woorden:

“Liefde, plezier,

vrede, geduld, medeleven, sympathie, vriendelijkheid, waarheid, nederigheid, armoede, vergeving, genade, vriendschap, vertrouwen, eenheid, zuiverheid, beleefdheid, zelfbeheersing, trouw, hoop, ik hou van je, ik mis je, dank je, ik vergeef, we vergeten, samen, ik ben fout, het spijt me.”

LOFZANG OP DE ALLERHOOGSTE GOD

-Franciscus van Assisi

Gij zijt de heilige Heer, de enige God,
Gij die wonderbare dingen doet.

Gij zijt sterk,
Gij zijt groot,
Gij zijt de Allerhoogste,
Gij zijt de Almachtige,
Gij, heilige Vader, koning van hemel en aarde.

Gij zijt drievuldig en één, Heer, God van de goden.
Gij zijt het goede, al het goede, het hoogste goed,
Heer, levende en ware God.

Gij zijt liefde, genegenheid, (vgl. 1 Joh 4,16)
Gij zijt wijsheid,
Gij zijt nederigheid, (vgl. Mt 11,29)
Gij zijt geduld, (Ps 71,5)
Gij zijt veiligheid,
Gij zijt rust,
Gij zijt vreugde en blijdschap,
Gij zijt gerechtigheid en matigheid,
Gij zijt alles, onze rijkdom tot verzadigens toe.

Gij zijt schoonheid,
Gij zijt zachtmoedigheid, (vgl. Mt 21,5)
Gij zijt beschermer, (Ps 31,5)
Gij zijt behoeder en verdediger.
Gij zijt sterkte, (vgl. Ps 43,2)
Gij zijt toevlucht.

Gij zijt onze hoop,
Gij zijt ons geloof,
Gij zijt liefde,
Gij zijt heel onze zoetheid,
Gij zijt ons eeuwig leven,
de grote en bewonderenswaardige Heer,
de almachtige God,
de barmhartige Redder.

Gebed voorafgaande aan het gebed

**Uit: Het boek van vergeving, p. 16-17
(Desmond en Mpho Tutu, 2014; Uitgeverij Het Spectrum)**

Ik wil bereid zijn tot vergeven
Maar ik durf niet te vragen om de wil om te vergeven
Voor het geval dat jij het me aanbiedt
En ik er nog niet aan toe ben

Ik ben er nog niet aan toe om mijn hart te laten vermurwen
Ik ben er nog niet aan toe om weer kwetsbaar te zijn
Ik ben er nog niet aan toe om in de ogen van mijn kwelgeest
menselijkheid te ontwaren
Of om te zien dat degene die mij gekwetst heeft misschien
ook heeft gehuild
Ik ben nog niet klaar voor de reis
Ik heb nog geen interesse voor het pad
Ik ben pas bij het gebed vóór het gebed van vergeving
Vergun mij de wil om tot vergeving bereid te zijn
Vergun mij deze nog niet, maar spoedig

Ben ik zelfs maar in staat tot de woorden
Vergeef me?
Durf ik zelfs maar te kijken?
Durf ik het leed dat ik heb veroorzaakt te zien?
Ik kan alle gebroken stukjes van dat fragiele iets zien
Die ziel die probeert op te stijgen op de gebroken vleugels
van de hoop
Maar slechts vanuit mijn ooghoek
Ik ben er bang voor
En als ik bang ben om te kijken
Hoe kan ik dan niet bang zijn om te zeggen
Vergeef me?

Is er een plek waar wij elkaar kunnen ontmoeten?
Jij en ik
De plek in het midden
Het niemandsland
Waar we de grens overgaan
Waar jij gelijk hebt
En ik ook gelijk heb
En waar we beiden ongelijk hebben
en ons beiden onrecht is aangedaan
Kunnen we elkaar daar ontmoeten?
En op zoek gaan naar de plek waar het pad begint
Het pad dat eindigt wanneer we vergeven